

# WOKE

De column 'Hersenspinzel' wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes en verschijnt digitaal 2 x per maand

Het kan niet uitblijven. Dat we aandacht besteden aan een modern woord dat niemand in de Nederlandse taal kan thuisbrengen. Een woord ook dat geen Nederlandse klank heeft. Daarom ben ik weer maar eens het wereldwijde web op gegaan om nadere uitleg over het woord Woke te vinden. Eén ding kan ik u verzekeren. U wordt erdoor overdonderd. Pagina's vol worden er aan dit woord besteed. De ene uitleg is nog ingewikkelder dan de andere. Zo erg zelfs dat je wel eens bij jezelf denkt: "Gooi het maar in mijn pet, dan zoek ik het later wel uit". Maar dat is dan weer uitstel en we weten 'van uitstel komt afstel'. Dus maar weer verder gezocht. Tot ik bij een korte woordverklaring kwam en toen dacht: "Kip ik heb je". Ik heb het dan ook meteen uitgedraaid en ben aan de slag gegaan om daarover iets enigszins zinnig te kunnen spinselen. Ik kwam voor mezelf tot de conclusie dat dit wel mogelijk is en het resultaat ziet u hieronder. Ik leg het oordeel graag in uw handen.

Woke, het is geen gewoon Nederlands woord en ook niet op een Nederlands woord gebaseerd. Al hoewel. Ik dacht vaak dat het woord gebaseerd zou kunnen zijn op het 'wakker zijn'. En volgens de geleerden is het dat ook wel een beetje. Woke betekent 'attent zijn' (wakker zijn) op misstanden en problemen in de maatschappij en voorkomen dat je andere mensen kwetst via bijvoorbeeld discriminatie, uitsluiting, belediging. Maar in werkelijkheid is het woord gebaseerd op het Engelse woord 'to wake up'. Dat betekent echt 'wakker maken' of 'wakker worden'. Dus komen we toch weer bij het Engels uit. Maar het is in deze tijd niet de bedoeling dat je wakker wordt, maar dat je wakker bent. Dat je alert bent op o.a. racisme, onderdrukking en discriminatie in onze huidige maatschappij. En dat niet alleen in verre vreemde landen, maar ook in eigen land, de eigen omgeving.



Lange tijd hadden we er geen oog of aandacht voor dat deze problemen bestonden. Ze werden als normaal beschouwd. Maar de mens ontwaakte wat dat betreft uit zijn winterslaap en werd zich bewust van het bestaan van deze problemen. Bewust dat het inderdaad bestond dat mensen door andere mensen onderdrukt worden. Dat mensen op basis van hun afkomst of levensovertuiging mis(be)handeld worden. Het gevolg is dat we deze problemen niet meer ontkennen, maar serieus proberen deze uit te bannen. Maar..... niemand is zo hardleers als de mens en we kunnen ons de vraag stellen of we er ooit in zullen slagen of de wereld van deze vormen van behandeling van medemensen bevrijd kan worden.

Met het overlijden van één persoon, Michael Brown van de Black Lives Matterbeweging, leefde het gebruik van deze term verder op. Ze wordt nu ook ingezet voor het probleem van de klimaatverandering of de ridiculisering van minderheden. Dat is het in het belachelijke trekken van iemands gedrag, van een bepaald gezegde, een bepaalde gebeurtenis of levensovertuiging. Ridiculisering is te zien als een voorbeeld van een informele straf. Deze weerhoudt het sociale verkeer te functioneren in een omgeving.

De wokecultuur heeft natuurlijk ook tegenstanders. Voornamelijk conservatieve, rechtse politici linken deze cultuur vaak aan 'politieke correctheid.' Wat dat allemaal inhoudt valt niet in enkele zinnen uit te leggen. Hopelijk snapt u nu ietwat wat 'woke' betekent. Mocht dat niet het geval zijn. Geen nood, gewoon verder gaan zoals u altijd hebt gedaan met plezier in het leven. Ook als dat niet altijd plezierig lijkt.

Augustinus

