

Leiders gevraagd

De column 'Hersenspinseel' wordt geschreven door Augustinus voor Senioren Vereniging Goes en verschijnt digitaal 2 x per maand

Beste lezer(es),

Ik wil natuurlijk beginnen met u allen een **Zalig, Gelukkig, Gezond en Liefdevol jaar 2025** te wensen. Het zou vreemd zijn dat niet te doen en getuigen van een gebrek aan respect voor u als kennisnemer of –neemster van mijn geschrijf onder de naam “Hersenspinsels”.

Het zijn ideeën en gedachten die soms in mijn gedachten opkomen en waarvan ik het de moeite vind om mijn gedachten daarover aan u toe te vertrouwen. Aan het volgnummer van dit gespinsel kunt u zien dat dit al heel wat keren is geschied. Naarmate het aantal spinsels toeneemt is het wel eens moeilijk om een onderwerp te vinden en u van mijn gedachten daarover op de hoogte te brengen. Maar moed verloren is al verloren en daarom weer met frisse moed aan een nieuwe gedachtegang begonnen.

Leest u wel eens of vaak de ingezonden brieven, gedachten, meningen van de abonnees op een krant? In de vele dag-, week- en maandbladen die ons land rijk is hebben die rubrieken meestal wel een eigen naam, zoals “Lezers schrijven, Brieven, Lezersbrieven, Uw mening” of welke naam daarover ook maar te verzinnen valt. Ik ben daarvan een trouwe lezer. En dat om de eenvoudige reden dat ik op die manier vaak te weten kom hoe kranten- en anders soortige lezers over welk onderwerp ook, denken.

En kwam ik enkele maanden geleden in de rubriek Lezersbrieven van de PZC een briefje tegen van een voormalige Zeeuwse politicus van PVDA – huize tegen en waarvan de titel mijn nieuwsgierigheid wekte.



Onder de titel “Het lijkt of alles fout gaat” noemde de scribent allerlei onderwerpen op waarop het in 2024 fout ging, zoals de toeslagenaffaire, uitkeringen, verkeerscontrole, voetbalhooligans, onderwijs en het gedrag van sommige Tweede Kamerleden.

Allemaal onderwerpen waarover in het voorbije jaar gemopperd en commentaar geleverd werd. En dan vervolgde de schrijver met deze tekst: “*Wat kunnen we nog wel? Wie trekt zich echt iets aan van de staat van dit land? Dat zou zo mooi kunnen zijn. Waar zijn er bestuurders in plaats van politici? Staat er ooit nog een staatsman op?*” In een briefje van 15 krantenregels stelde deze briefschrijver een ter zake doende vraag, “Waar blijven de leiders?” die de onderdanen van de heer W.A. van Buuren leiding en sturing geven om van dit mooie Nederland te genieten en er zich prettig te verblijven in voelen?

In het verleden hadden we Drees, met de bijnaam ‘vadertje’, Lubbers, Wiegels, van Agt, Vondeling, Bolkestein, Toxopeus, en noem verder nog maar een naam die u zelf te binnen schiet, die het Koninkrijk der Nederlanden met vaste handen bestuurden en niet bang waren voor mogelijke kritiek die ze zouden kunnen krijgen. En we hadden Tweede Kamerleden die ook hun nek durfden uitsteken om niet altijd slaafs de mening van ‘Het Volk’ achterna te hobbelen, maar met een eigen standpunt voor een bepaald onderwerp hun parlementaire werk deden. Die wisten wat er onder “het volk” leefde en daar ook wel tegen in durfden gaan omdat er vaak nog zaken speelden die van invloed konden zijn op het beleid dat de regering voorstelde. Waar, om het met een variatie op het lied “waar zijn al die bloemen nou?” te zingen: “Waar zijn al die mensen nou, waar zijn ze gebleven????”

Ik neem aan dat die politici ook goede voornemens hebben gemaakt. En dat een van die goede voornemens luidt –om het in voetbaltermen te zeggen en te schrijven: “Geen woorden, maar daden” Maar..... niet allemaal tegelijk a.u.b. en ken je beperkingen.

Twee weten meer dan één!

Wil de echte leider opstaan !

Augustinus