

# Grijze druk

De column 'Hersenspinzel' wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes en verschijnt digitaal 2 x per maand

Wat is dat nu weer voor term? Dat dacht ik toen ik die term in Elsevier Weekblad las. Het was de kop boven een artikel over ons 'ouwetjes' en hoe we vaak bejegend worden. Die ouwetjes zijn wij, die maar profiteren van de zegeningen van de huidige maatschappij en die dat allemaal cadeau krijgen. Waar we niets voor hoeven te doen! Zegeningen die we zo maar gratis en voor niemendal op ons bordje geschoven krijgen. 'Ut most nie meugen!'

Nu is niet iedere bewoner van het Nederlandse deel van Moeder Aarde deze mening toegedaan. We mogen zeggen dat dit bij het merendeel juist niet het geval is. Maar ..... je hoort ze dit zo weinig zeggen. Dat merendeel kun je tot de zwijgende meerderheid van de Nederlanders rekenen. Nee, het zijn vooral die lieden die denken dat zij het land aan de gang houden (ook wel 'runnen' genoemd.) Dat zij de pecunia opbrengen die ons grijze hoofden boven water en in leven houden. Daaronder zijn ook mensen die ook wel demografen genoemd worden. En dat zijn weer lieden die voor hun beroep op statistische wijze bevolkingskenmerken en ontwikkelingen beschrijven. Onder meer inzake leeftijdsgroepen, sociale of politieke onderverdeling. En wat daar allemaal bij komt. Ook hier kan gezegd worden dat niet iedere demograaf zo denkt en praat.



Ook aardbewoners die **denken** dat ze van dergelijke zaken verstand hebben, praten en doen er wel over mee. Dan zijn ouderen maar lastposten die eigenlijk overbodig zijn en de jongere generatie in de weg zitten of voor de voeten lopen. En waarbij te vrezen valt dat die druk steeds meer zal toenemen. Het aantal ouderen en 'oudjes' neemt immers nog steeds toe en het einde is nog niet in zicht. En dat maakt dan weer dat die 'grijze druk' verder zal toenemen en steeds zwaarder zal worden. En die toenemende druk zorgt er ook voor dat sommige beroepsgroepen steeds kleiner worden. Volgens die 'deskundigen' wellicht zullen verdwijnen.

Hebben we zo ons best gedaan om van Nederland een mooi, rijk en welvarend land te maken. Worden we nu zo bekeken!

Je zou het 'stank voor dank' kunnen noemen. Of een andere uitdrukking die hetzelfde betekent.

Krijgen de belijders van deze zienswijze op den duur gelijk? Het is de vraag, maar het gevaar dreigt wel. Zeker als allerlei politieke figuren bij iedere dergelijke oprisping van mening zijn dat voor dit 'vraagstuk' beleid gemaakt moet worden. Beleid dat de 65-plussers en hoger maar moeten accepteren wat er voor hen in het vat zit en waar van de aanwezige kunde en kennis geen gebruik meer wordt gemaakt. Zogezegd 'bij het oud vuil' wordt geveegd. Verouderd en niet meer van tijd als die ervaring is. Wat moet je er mee? Die oude knarren hebben hun tijd gehad.

Of zoals Marije Buckens het in de PZC schreef: "Wij waren ooit jong en hebben onze sporen verdiend. We hebben carrières opgebouwd, gezinnen gesticht, huizen gebouwd en de economie draaiende gehouden. Jammer dat dit alles opeens nietig wordt verklaard als je je pensioeneert". Tijden veranderen en hun tijd dus ook.

Hoe kunnen wij ouderen ervoor zorgen dat dit alles niet over ons uitgestort wordt? Dat er beleid gemaakt wordt waarin de kennis en kunde van de 'grijze hoofden' wel een belangrijke rol speelt ten dienste van iedere leeftijds- en bevolkingsgroep in ons 'dierbare landje'. En dat zijn er nogal wat.

Daarom stel ik de taalkundigen in het Lage Land der Nederlanden voor om het gezegde "hoe ouder hoe gekker" te wijzigen in "hoe ouder, hoe pienterder".

En dat in de hoop dat daarvoor geen grondwetswijziging nodig is, want dan wordt zo ene wijziging "een mijl op zeven". Daarom is het wellicht goed dat we een beetje "grijze druk" er op zetten.

*Augustinus*



P.S. Die Marije kan het weten, Ze heeft al meer dan 10 jaar een bedrijf waarmee ze probeert 50- plussers aan het werk te krijgen. Een grote verdienste want ze is nog maar 34 jaar. Zij drukt dus niet zwaar op ons. Zij verlicht ons.