

VREDE OP AARDE

De column 'Hersenspinzel' wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes en verschijnt digitaal 2 x per maand

'VREDE OP AARDE'

Deze wens zal in deze Kersttijd heel wat keren gebruikt worden. Ondanks de onzekere omstandigheden die we nu meemaken. Want in het nu bijna afgelopen deel van de een-en-twintigste eeuw is er heel wat op ons afgekomen. We kregen te maken met PEFAS dat vanuit Vlaanderen dat wel over onze voeten lijkt te kabbelen en onze Zeeuwse wateren zou vervuilen.



Er waren stikstof, fijnstof, CO2 perikels en nog veel meer andere kwalijke verschijnselen die door 'specialisten' of 'activisten' werden aangekaart en waardoor 'moeder aarde' ten onder dreigt gaan. En de schuld daarvan wordt vooral bij de 'autoriteiten' wereldwijd en sommige bevolkingsgroepen gelegd, want zij zouden te weinig doen om al dit kwaad te voorkomen.

Volgens deze lieden zijn de autoriteiten 'geen knip voor de neus' waard en alleen uit zijn op het vergaren van euro's, dollars, Chinese yuans, roepia's en allerlei andere muntsoorten, waarmee zij het 'klootjesvolk' – wij dus – kunnen onderdrukken en knechten. En onder andere de boeren en industriëlen zijn te koppig dat om te bekennen dat ook zij een belangrijk aandeel leveren in deze vuilspuiterij. Trouwens van de 'taalfanaten' mogen we het woord 'knecht' niet meer gebruiken, want dat riekt te veel naar 'slavernij'. Volgens hen is de wereld één grote pot 'kommer en kwel' waarin het slecht toeven is. En misschien kunnen de losse handjes wat minder snel uitschieten zodat vecht- en steekpartijen met en zonder gunstige afloop weer een zeldzaamheid zullen worden.

Is er dan op onze aardkloot niets goeds meer te beleven? Heeft al het goede en blijdschap over allerlei gebeurtenissen dan onze contreien achter zich gelaten?

Om het met een parodie op een verkoopriedel van één van onze supermarktketens te zeggen: **NATUURLIJK NIET.**

Het was feest toen onze kroonprinses achttien jaar werd. We mochten de verjaardag van haar papa weer zonder beletselen vieren. De boeien van de coronapandemie konden we langzaam van ons afschudden.

In de internationale wielrennerij waren onze snelfietsers (m/v) vele malen de 'buitenlanders' te snel af en lieten ze die een 'poepie ruiken'. Er werden weer vele jubilea op allerlei terreinen herdacht, burgemeesters uitgezwaaid en ingehaald. De 60- en 70-jarige bruidsparen werden weer in het zonnetje gezet en van een bloemetje voorzien worden door een met een ketting versierde mevrouw of mijnheer.

Het carnaval werd weer uitgelaten gevierd en de voetbaltribunes liepen weer vol. En de gezangen en kreten die daarvan op de mensheid worden uitgestort zijn helaas niet verdwenen en niet allemaal even fraai.



En zo waren er zoveel meer feestjes te vieren dat we ze hier niet zullen opsommen. De goedheilige Sint is alweer terug op de weg naar Espagna, maar het grootste feest zullen we nu beleven, n.l. de Geboorte van het Christuskind, dat ons van allerlei sores komt verlossen.

Ook het jaar 2022 was weer een bewogen jaar. De verwachtingen voor het komende jaar zijn bij velen niet zo erg hoog gespannen. Heel veel mensen verwachten van hun leiders dat ze krachtig zullen optreden tegen en reageren op gebeurtenissen die de mensheid (kunnen) benadelen en nog verder in de put kunnen duwen.

Zal het aloude "Nood leert Bidden" weer in onze herinnering opduiken? Zullen we zelf ook eens het Kerstkind en Onze Lieve Heertje vragen om vrede, rust en liefde? En dat zelf proberen te doen in onze omgeving?

Zo maar eens met een ‘ouwetje’ een praatje maken als je haar of hem tegenkomt tijdens het dagelijkse ommetje. Even lekker kletsen over het weer, de politie, de bloemetjes in de tuinen en parken. De staat van de stoepen aan een oordeel onderwerpen en gezellig klessebessen over wat je in vroeger tijden samen met iemand aan leuks beleefd hebt?

Het hoeft niet allemaal groots te zijn, want ‘wie het kleine niet eert is het grote niet waard’. Daarom geniet van het leven, ondanks alle zwartkijkerij die er verspreid wordt. En laten we ophouden om de schuld daarvan steeds maar weer bij de coronajaren te leggen.

Daarom wenst Augustinus jullie altogader een
Zalig Kerstfeest en Voorspoedig 2023

Augustinus

